

# Vriendenvoetbal 2017-2018



De FC vernieuwd en heeft een hele nette [website](#) waar wij een eigen [sectie](#) hebben.

De dub kan groter, aan ons daar om onze omgeving enthousiast te maken om gewoon eens mee te doen, en daarna natuurlijk lid te worden.

Vertel vooral wat we nog meer doen,

Uiteraard niet vergeten de bokkentochten, strandtochten, Telstar, buitenlandse wedstrijden bezoeken, podden, darten, drinken en vooral veel en slapullen.

Kortom gewoon doen, neem ze mee.

Zaterdag 18 november

(Blaauw 1-Hesjes 0)

Ja het begint weer wat kouder te worden, natter maar ook lekker gezond sport weer. Deze weerscholek leek een aantal toch af te schrikken, dus in de in comité aan de bak.

Geen doeltjes maar de ouderwetse stalen schotten, helaas koste dit na een geplaatst snoei hard schot met een de wedstrijd bal, deze degradeerde tot hondenspeeltje.

De zeer ervaren spits van de hesjes had geen tijd grasspriet en te inspecteren want kreeg pass na pass, helaas niet altijd op waarde ingeschat. Hij probeerde de ballen er iets te mooi op het stalen schot te plaatsen. Hij liet zijn rafelige techniek nog eens zien. Onze spelverdelers, op aftandsoms, had het spel goed door.

Aan de andere kant, de blaauwen, techniek alom, slalomende buitenspelers, en een boom van een aanspeelpunt in het midden die ook nog eens twee extra doelpalen meegenomen had, waar ook de bal keurig tussen geplaatst werd. Zoek werd de verdediging van de hesjes soms gespeeld. Het geluk was niet aan de zijde van de blaauwen. Ze verdiende zoveel meer maar kregen dat aanvankelijk niet.

De op 1 heen linnkende maar op karakter staande gebleven achterspeler van de hesjes probeerde men vakkundig omver te kegelen, maar hij hield stand. Schoten op de billen, buik en het hoofd deed de hem niet.

Tot de laatste minuut gaf de het spel op en neer, waarbij bij menigeen het tandvlees zichtbaar werd, happend naar lucht en de winnende!!!

Daar ging het voorin bij de hesjes faliekant mis, en profiteerde de scherpe blaauwe brigade van de linnkende en het met pijn verzuurde gezicht kansloze DRE.

Subtiele blaauw het stalen schot aan voor de overwinning. Klaar, en ook eigenlijk ook weer verdiend.

Maar met 7 man een leuke en vooral sportieve strijd geleverd, waarbij dat bierte, en het water heerlijk smaakt en. Buiten koud en nat, riks van gemerkt.

Mannen volgende week weer, enne wel met meer dan 8, dat moet toch lukken!!!

Tot de 25<sup>ste</sup>.